

ΠΟΛΙΤΕΣ / ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΕΤΗ

Kάποιος μπορεί να τον χαρακτηρίσει σύγχρονο διανοτή. Κάποιος άλλος influencer, λόγω των χιλιάδων ακολούθων του στα social media αλλά και των διπλικών αναρτήσεων που κάνει. Για ορισμένους είναι απλώς ο Καναλάρχης -ψευδώνυμο που απέκτησε ως συνιδρυτής του πολιτικού-πολιτιστικού site και διαδικτυακού ραδιοφώνου απαγγέλλει. Η αλήθεια είναι ότι ο συγγραφέας Κυριάκος Αθανασίδης είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και πολλά περισσότερα. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, εργάστηκε για τρεις δεκαετίες στον χώρο του βιβλίου, εκδόνοντας περί τους τριάντα τίτλους, αλλά και ως επιμελητής εκδόσεων και στέλεχος εκδοτικού οίκου. Για πάνω από μια εικοσαετία «απαρνήθηκε» τη Θεσσαλονίκη για χάρη της Αθήνας, ενώ στα 54 του χρόνια αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Πράγα.

«Δεν ήθελα να ζήσω άλλο στην Ελλάδα, ένιωθα εδώ και πολύ καιρό, χρόνια, να πνίγομαι. Εργάστηκα πολύ σκληρά και με υψηλό κόστος από το 2010 και μετά για να μην επικρατήσει το καθεστώς υπό το οποίο ζει η χώρα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, και φυσικά δεν κατέφερα τίποτε. Πήραμε με τη γυναίκα μου -την Κική Τσιλιγγερίδη- την απόφαση να φύγουμε ακριβώς σαν να εκπονούσαμε ένα σχέδιο απόδρασης από φυλακή, για να γλιτώσουμε από την τοξικότητα της Ελλάδας.

Η Πράγα είναι μαγική πόλη, δύλιο το ξέρουν, καθώς είναι must τουριστικός προορισμός.

66

Η ΠΡΑΓΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ, ΑΝΩΡΩΗΠΗΝΗ, ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΕΣ.

99

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Όμως για εμάς πλέον είναι πολλά περισσότερα: έχουμε σκοπό να ριζώσουμε εδώ. Είναι τρομερά οργανωμένη, ήσυχη, πεντακάθαρη, ανθρώπινη, με σπουδαίο δίκτυο μέσων μαζίκης μεταφοράς, με άπειρες πολιτιστικές και άλλες ποικίλες εκδηλώσεις καθημερινά, με δεκάδες μουσεία, εκατοντάδες ιστορικά κτίρια, γέφυρες, λόφους, πάρκα, τα πάντα. Για να μη μιλάσουμε σε τη μοναδική ατμόσφαιρα Κεντρικής Ευρώπης που σε αφήνει άφωνο. Ξέραμε πολλά πριν έρθουμε (η γυναίκα μου είναι μιού Τσέχα, επισκεπτόταν τη χώρα), όμως άλλο να βλέπεις από κοντά πόσο μια πόλη, τόσο μεγάλη, τόσο ιστορική, τόσο πλημμυρισμένη από τουρίστες, μπορεί να σέβεται τον πολίτη και να το αποδεικνύει καθημερινά. Οι συγκρίσεις με την Ελλάδα και δη τη Θεσ-

σαλονίκη είναι φυσικά αναπόφευκτες, και σε κάνουν απλώς να ντρέπεσαι εξηγεί ο ίδιος.

Πολύγραφότατος, το 2016 κυκλοφόρησαν τα βιβλία «Οδηγός Συγγραφής: Πώς γράφουμε ένα μυθιστόρημα και τι πρέπει να αποφέυγουμε σε 50 κανόνες» (εκδ. Ψυχογίας), ο «Λευκός Αξιωματικός» (εκδ. Κέδρος, βραβείο παιδικής λογοτεχνίας Αναγνώστη 2017) και το 2017 το πολιαρναμένο «Άρσεν και Φαντομ». Το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου» (εκδ. Παπαδόπουλος) για τα πιο διάσπατα pets του ελληνικού ίντερνετ, που συνυπογράφει με την Κίκα Τσιλιγγερίδου και ήδη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις λίστες με τα ευπώλτα.

Το επόμενο μυθιστόρημά του θα κυκλοφορήσει στις 8 Φεβρουαρίου.



Φωτογραφία Σάκη οπόργειο του Κυριακού Αθανασίδη